

Kirkenyt

Seden Sogn • Årgang 59 • Nr. 1 • Marts, april og maj 2013



Fælles forårskoncert og kor jubilæum

*Søndag den 14. april kl. 14.00
i Åsum Kirke ved Fynbokoret*

Sognepræst

Kirkebogsfører, begravelses- og vielsesmyndighed N. H. Ellekilde,
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 93 43.
Telefontid: tirsdag, onsdag og fredag kl. 12-13, torsdag kl. 17-18.
Mail: nhe@km.dk

Sognepræst

Embedet er vakant

Kirkekontor

Kordegner Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 94 47.
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13.
Mail: elr@km.dk

Organist

Hans Brehm
Mobil 20 49 85 32

Graver

Leif Hansen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 65 93 82 01, mobil 20 43 10 87.
Kl. 11.30-12.30 undtagen mandag.

Kirkenyt

Udgives af Seden Menighedsråd.
Bladet udkommer 4 gange om året og husstandsomdeles i Seden Sogn.
Næste nr. udkommer uge 24 – 2013.

Ansvarshavende redaktør:

Sognepræst N. H. Ellekilde

Ønskes – en troende præst



Dette indgik i et stillingsopslag fra et menighedsråd, der skulle have en ny præst til sognetovre i Vestjylland.

Det vakte stor opsigt og førte til megen debat i aviserne landet over også her på Fyn.

Det var en besynderlig sammenstilling. En troende præst. Hvis et parti søgte en folketingskandidat, ville de så skrive, at han skulle være politisk engageret. Det ville de ikke skrive, for det er da en selvfølge, at man er politisk engageret, hvis man lader sig opstille til Folketinget.

Og nøjagtig det samme med præstegerningen. Der er da ingen teologer, som søger en præstestilling, hvis de ikke er troende. Hvorfor skulle de ellers? Folkekirken er bestemt ingen guldgrube, og arbejdstiderne er besværlige på skæve tider, om aftenen og i weekenden, hvor familien har fri.

Har man ikke hjertet med, bliver det hurtigt goldt og ørkesløst.

Men hvad var det da, dette menighedsråd ønskede? Det var nok en præst med en bestemt kirkelig observans, og det er noget helt andet. Og her spiller præstens bibelsyn ind som noget afgørende.

Der findes mange syn på biblen, lige fra at det er Guds eget ufejlbarlige ord åbenbaret for os mennesker, og til at det er en interessant samling religiøse skrifter fra oldtiden. Og hvor står præsterne henne? De står ikke samme sted, for de er som alle andre meget forskellige, også i det grundlæggende, nemlig deres syn på biblen.

Tre bibelsyn

I hovedtræk kan bibelsynet opdeles i tre. Man kan have et fundamentalistisk bibelsyn, et kon-





servativt bibelsyn og et liberalt bibelsyn. Ud fra et fundamentalistisk bibelsyn er skriften ufejlbarlig. Hvert ord, hver sætning, hvert komma og hvert punktum står, som det skal. Bibelen er Guds eget ufejlbarlige ord åbenbaret ved Helligånden, og hvis vi syntes, noget er forkert, så er det os, som har fejlen. Og verden er blevet skabt af Gud på seks dage.

Ud fra et konservativt bibelsyn ses bibelen stadig som åbenbaret skrift, men vi har en vis frihed til at tolke skrifterne ind i vores egen tid. Men selve bibelens grundholdning skal der ikke rokkes ved. Verden er ikke nødvendigvis blevet til på de seks dage, men Gud er stadig skaberen. Det er ikke ret mange præster som deler disse to bibelsyn. De markerer sig ved modstand mod kvindelige præster, vil ikke vie fraskilte, og er parate til at træde ud af Folkekirken på grund af den nylige lov om personer af samme køns ret til at blive viet i kirken på lige fod med andre. Det tredje bibelsyn er det liberale. Det deles af de allerfleste præster. Lige siden oplysningstidens spirende frie forskning har man været klar over de bibelske skrifers kulturelle afhængighed af omverdenen. De forskellige bibelske fortæl-

linger er ikke lodret sænket ned fra himlen, men de er medtaget i bibelen, fordi man syntes, at de bærer et budskab.

Og det er dette budskab, som den moderne præst skal prøve at finde og fortolke ind i en nutidig sammenhæng. Hvordan verden er blevet til, det ved ingen. The Big Bang er ikke blevet modsagt endnu, men menneskets opgave er at finde vej i den brogede verden, som vi lever i, og at realisere den kærlighed som er selve fundamentet for alt menneskeligt samvær.

Og hvad vil det da sige at være en troende præst? Det er ikke at have en bestemt kirkelig og teologisk observans. Men det er at leve med sin menighed i det daglige liv og dele folks glæde og taknemmelighed i de lyse stunder ved dåb og ved bryllupper i kirken og at dele deres sorg i de mørke tider, når vi er fortvivlede over et for tidligt dødsfald og er knuget af alvorlig sorg.

Og altid at gøre dette i et forsøg på at få det ind i den store sammenhæng, som er Guds, og altid at forkynde troen, håbet og kærligheden uanset alt andet.

*Nils Holger Ellekilde
Sognepræst.*

Kirkelig vejviser

Fødselsanmeldelse

Til præsten/kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Man skal medbringe anmeldelsen, der udlæses af jordemoderen samt forældrenes dåbs- eller navneattester og evt. vielsesattest.

Dåb

Dåb kan foretages i enhver kirke landet over. Man henvender sig til præst/kirkekontor ved den kirke, hvor barnet ønskes døbt.

Navngivning (uden dåb)

Til præst/kirkekontor i mode-

rens bopæls sogn. Husk, at et barn skal have navn enten ved dåb eller navngivning, inden det bliver 6 måneder.

Vielse

Til ægteskabskontoret på rådhuset i bopælskommunen, hvor den såkaldte prøvelse af ægteskabsbetingelserne finder sted, skal medbringes dåbs- eller navneattester, personnummerbevis og evt. skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret udsteder en prøvelsesattest, som skal medbringes til præst/kirkekontor, hvor vielsen skal finde

sted. Brudeparret skal tillige have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Det normale vil nok være, at man har en begravelsesforretning eller en bedemand til at sørge for de praktiske ting. De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, kan man altid få det fra sin sognekirke.

Arrangementer i Seden

Korjubilæum og forårskoncert

Søndag d. 14. april kl. 14.00

Fynbokoret vil fejre sit 50 års jubilæum ved den fælles forårskoncert i Åsum Kirke.

Lidt historie

I januar måned 1963 mødtes i Det Nye Åsum Forsamlingshus en kreds af personer omkring deres fælles interesse, korsang.

Det blev starten på Åsum Sangkor, men var egentlig blot en fortsættelse af Åsum Sangforening, der blev stiftet allerede i 1871. Åsum Sangforening havde tilholdssted i Det Gamle Forsamlingshus i Åsum, og det var bestyrelsen for sangkoret, der udgjorde ledelsen for Det Gamle Forsamlingshus. Det var sangforeningen, der købte Det Gamle Forsamlingshus i 1885, og som senere tog initiativet til opførelsen af Det Nye Forsamlingshus

I tiden op til 1970 havde Åsum Sangkor oplevet en vigende interesse, og på trods af fusioner med andre kor var man nu i den situation, at man så sig nødsaget til at nedlægge koret. Det skete den 01.02.1970. Heldigvis var der blandt de tilbageblevne kormedlemmer personer, der var knyttet til Bolvingfamilien. Med Poul Bolving som korleder blev Åsum Sangkor til Bolvingkoret, og korets aktiviteter flyttede til Odense.

Poul Bolving var en meget respekteret orkesterleder, der med sit orkester spillede til fester, folkedans og folkelige arrangementer rundt omkring på Fyn.

Ove Hansen, den meget dygtige pianist fra Bolvings Orkester, blev også pianist for Bolvingkoret.

Bolvingkorets repertoire var alsidigt og spændte over salmer, danske og udenlandske sange og sange fra operetter og musicals.

Bolvingkoret blev snart et kendt og efterspurgt kor, som optrådte ved forskellige kirkelige og



kulturelle arrangementer, ligesom koncerter i samarbejde med andre kor blev en del af korets aktiviteter.

Bolvingkoret havde også udenlandske aktiviteter på programmet, og ofte blev disse rejser gennemført i samarbejde med forskellige folkedansergrupper.

Omstrukturering

Bolvingkoret var under Bolvingfamiliens ledelse helt frem til 2001. I perioden fra 1963 til 1993 var Poul Bolving leder af koret, og i perioden frem til 2001 var det Ester Bolving. I 2001 blev Bodil Rytter leder af koret, der samtidig skiftede navn til FynboKoret. De seneste 12 år har koret været under kontinuerlig udvikling med en bredere repertoireprofil, som har medført en øget kreds af korsangere. Lene Egebro har, siden Ove Hansen døde i 1996, været pianist for koret. FynboKoret har i dag 50 medlemmer fordelt på 4 stemmer (ved særlige arrangementer dog 8 stemmer), og har et højt aktivitetsniveau med mange koncerter i løbet af året.

Vi har fundet det rigtigt at afholde denne jubilæumskoncert i Åsum, hvor det hele begyndte. Tak til Åsum Kirke, Seden og Åsum menighedsråd, præster og organister for et godt og konstruktivt samarbejde gennem 50 år.

Velkommen til jubilæumskoncert

*Venlig hilsen FynboKoret
Helge Pasfall, formand*



Menighedsmøde

Eller kirkesognets generalforsamling
Søndag den 21. april kl. ca. 12.00
i Konfirmandstuen, Seden Præstegård.

Menighedsmødet tænkes begyndt umiddelbart efter gudstjenesten, som er sat til kl. 11.00 i Seden Kirke.

Efter gudstjenesten går vi så over i konfirmandstuen til et lille traktement og en nærmere drøftelse af kirkens forhold.

Folk fra menighedsrådet vil fortælle om året, der gik og om de planer som menighedsrådet har for det kommende år.

Og der er mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med ønsker for det kirkelige og kulturelle liv i sognet.



Hvenekilden

Der holdes andagter på Hvenekilden efter det samme skema, som vi plejer, nemlig den anden tirsdag hver måned.

Det bliver således:

Tirsdag den 12. marts	kl. 14.30
Tirsdag den 9. april	kl. 14.30
Tirsdag den 14. maj	kl. 14.30
Tirsdag den 11. juni	kl. 14.30



Baby salmesang

Det nuværende hold fortsætter med afslutning den 16. april.

Nyt hold starter til efteråret, se efter her i kirkebladet.

Konfirmationer

I år er der kun to konfirmationsgudstjenester i pastoratet. Det bliver i Åsum kirke, St. bededag den 26. april kl. 10.00 og i Seden Kirke den 28. april kl. 10.00.

Selvom kirken altid er åben for alle, er det sådan ved disse gudstjenester, at der kun er plads til konfirmanderne og deres familie og gæster. Og der er sat begrænsning på antallet fra hver familie.

Og vi håber som før, at dette er accepteret i vores to sogne. Denne weekend må man altså ty til nabosognene for at komme i kirke.





Tirsdagscaféer i Åsum

5. marts kl. 14.30

Peru med Bodil og Hans Rytter

»Peru er sammen med Colombia det land i verden med den største artsrigdom af fugle. Så vi var meget spændte, om det ville lykkedes os at se en del af den rigdom. Og vi blev bestemt ikke skuffede. Gruppen fik set hele 617 fuglearter.

Vi så også en del dyr – især aber. En sen eftermiddag havde vi den store oplevelse at se en tapir.

Vi kommer op over 5.000 m over havet i Andesbjergene og ned i Amazonas. Turen bringer os også omkring Incaernes Machu Picchu og Titicacasøen, der er verdens højest beliggende sø.

Vi glemmer ikke den sydamerikanske kultur«.

Foredrag og kaffe a kr. 20.

Tirsdagscafe d. 2. april kl. 14.30

På H.C. Andersens fødselsdag

Folmer Rubæk, skuespiller; fortolker udvalgte H.C. Andersen-eventyr med gode muntre indlæg krydret med danske sange. Programmet 2. april er i H.C.A.'s tegn, men der synges også sange af Jeppe Aakjær og sluttet med en fortælling af Morten Korch.

Sogneaftener i Åsum

Sogneaften i »Jernalderen«

Mandag den 13. maj 2013 kl. 18.30-20.00.

Adresse: Store Klaus 40, Odense N

I den smukke Stavis Ådal i Næsby ligger Jernalderlandsbyen, der er et historisk værksted, hvor fortiden kan opleves med alle sanser.

Annette Bøge Huulvej fra Åsum er ansat som formidler og vil mandag d. 13. maj kl. 18.30-20.00 lave en rundvisning i Jernalderlandsbyen, hvor hun vil fortælle om landsbyen og livet i jernalderen.

Der er mulighed for fælleskørsel fra Rytter-skolen kl. 18.00. Arrangementet slutter ca. kl. 20.30. Tilbage i Åsum ca. kl. 21.00.

Folmer Rubæk hører til her på Fyn: Han stammer fra Ringe, student fra Sct. Knuds Gymnasium derefter Seminariet. Han blev optaget på teaterskole i Aalborg i 1964. Siden har han spillet på de fleste af landets scener. Både i det moderne repertoire og i det klassiske

Tirsdagscafe d. 7. maj kl. 13.30

Vingården ved Marslev

Cafe-udflugt til Jan og Dina Nyholmgaard's vingård, Mejerivejen 23 i Marslev. På deres vingård på 4,5 hektar har de siden 2009 lavet vin, dansk og af høj kvalitet. Besøget varer ca. 3 timer, hvor vi ved en vingårdsvandring får information om markens vinstokke og årets gang i marken. Derefter fortælling om vinens tilblivelse, og så bliver der også tid til lidt vinsmagning med tapas til.

Vi mødes på vingården kl. 13.30. Pris 100 kr.

Tilmelding senest 25. april til Harald Jensen,

Slagenvej 1, tlf. 66 10 28 69,

mobil 24 24 31 69.

Der kan eventuelt aftales kørsel fra Rytterskolen.



Max. antal deltagere: 25

Tilmelding til Bente B. Knudsen senest mandag den 6. maj på telefon 22 56 44 51 eller mail bentebknudsen@gmail.com

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30

Susanne Whittingham kommer og fortæller om sit liv med flet.

Butikken »Det Blå Stempel« i Vollsmose fungerer som både udstilling, butik, værksted og undervisningssted. Butikken, værkstedet er åben onsdag, torsdag og fredag kl. 12 – 17.

Susanne Whittingham tager nogle af sine flettede ting med til Åsum og også nogle af sine plastikstrimler, så alle kan prøve at lave en lille kurv.



Døbte, fremstillede

13. januar	2013	Åsum	Victor Kjerside Reinhold Pio Killerup, Gårdhanen 7
13. januar	2013	Åsum	Emily Granhøj Galschiøt Meyer, Kildegårdsvej 151
3. februar	2013	Åsum	Louise Navne Ølund, Eyvinds Allé 23 1

Vielser, kirkelig velsignelser

12. december 2012	Seden	Dorte Østergaard Hansen og Mikael Hjort Iversen, Arendalsvej 36
-------------------	-------	---

Døde, begravede, bisatte

3. december	2012	Seden	Henning Andersson, Hvenekildeløkken 299
6. december	2012	Seden	Lilly Viola Michelsen, Hvenekildeløkken 261
17. december	2012	Seden	Paul Adolf Ritschel, Hvenekildeløkken 231
19. december	2012	Seden	Sonja Birthe Sørensen, Hvenekildeløkken 488
25. december	2012	Seden	Kirsten Poulsen, Poppelhaven 235
12. januar	2013	Seden	Else Krog, Fridasholmvej 43
24. januar	2013	Seden	Ditte Lili Augustinus, Poppelhaven 165
25. januar	2013	Seden	Else Elise Olsen, Hvenekildeløkken 50 B
3. februar	2013	Seden	Edith Nielsen, Fridasholmvej 10,
6. februar	2013	Seden	Gudrun Birgit Albrechtsen, Seden Birkevej 15
8. februar	2013	Seden	Asta Margrethe Hansen, Strand Allé 32
10. februar	2013	Seden	Susan Aagaard, Bjerregårdshaven 52

Gudstjenester

Seden

Åsum



M A R T S

Søndag 10.	Midfaste	kl. 11.00 NHE	kl. 9.30 NHE
Søndag 17.	Mariæ bebudelses dag	kl. 9.30 JML	kl. 11.00 JML
Søndag 24.	Palmesøndag	kl. 11.00 JML	kl. 9.30 JML
Torsdag 28.	Skærtorsdag	Ingen	kl. 17.00 JML
Fredag 29.	Langfredag	kl. 11.00 JML	Ingen
Søndag 31.	Påskedag	kl. 9.30 NHE	kl. 11.00 NHE

A P R I L

Mandag 1.	2. påskedag	kl. 11.00 NHE	Ingen
Søndag 7.	1.s.e.påske	kl. 9.30	kl. 11.00
Søndag 14.	2.s.e.påske	Ingen	kl. 14.00 Forårskoncert
Søndag 21.	3.s.e.påske	kl. 11.00 Kor & kirkekaffe	kl. 9.30 Kor
Fredag 26.	Bededag	Ingen	kl. 10.00 NHE Konfirmation
Søndag 28.	4.s.e.påske	kl. 10.00 NHE Konfirmation	Ingen

M A J

Søndag 5.	5.s.e.påske	kl. 19.00 Kor & kirkekaffe	kl. 10.30 Kor
Torsdag 9.	Kr. himmelfarts dag	kl. 10.30	Ingen
Søndag 12.	6.s.e.påske	kl. 9.00	kl. 10.30
Søndag 19.	Pinsedag	kl. 10.30	kl. 9.00
Mandag 20.	2. pinsedag	kl. 10.30	Ingen

Da vi endnu ikke ved, hvem der bliver valgt til det vakante præsteembede, har vi ikke kunnet sætte initialer på ved gudstjenesterne efter påske.

NHE